

Zambiaanse cirkels.

In 2015 helpt het Wereld Wiskunde Fonds de Kalwala Secondary School in Zambia door boeken en materialen aan te schaffen. Die hulp gaat via Stichting Joy of a Toy. De voorzitter van deze stichting, Arie van Kooten, beschrijft op poëtische wijze wat het WWF met uw bijdragen voor de Kalwala school betekent.



In elk leven komt ooit dat moment. Je hoort dat de wereld rond is, maar je ziet het nog niet. Als je wegloopt van de ander verdwijnt hij langzaam uit het zicht.

Lesgeven in Zambia, het mooiste land ter wereld: Wij schrijven hier alles op een bord waar enorme kraters in gaten, die alleen dienst kunnen doen als cirkels tijdens de meetkunde lessen. 'Talk and chalk' heet dit perfecte leermodel. En de kinderen zitten dan met zijn twintigen om één boek. Gezellig, dat wel. En als het krijt op is? Dan is het krijt op.

We vegen het bord met propfen papier en het ene wiskundeboek wordt integraal overgeschreven van het bord. En dan zal ik ze gaan vertellen dat in "the Netherlands" de scholen volgepropt zitten met computers, tablets en smartboards? Dank je de koekoek. Want wat moet ik dan zeggen als ze vragen waarom dat zo is? Dat de wereld nou eenmaal zo in elkaar zit? Dat je arm bent als je aan de ene kant geboren wordt, en rijk aan de andere? En dat daar niks aan te doen is? Dat geloof je toch zeker zelf ook niet. Natuurlijk is daar wat aan te doen, Als je dat echt wil.

En het WWF wil dat. Mooi toch? Ze hebben ervoor gezorgd dat de Kalwala Secondary School in Zambia genoeg wiskunde boeken en materialen hebben gekregen om goed wiskunde onderwijs te verzorgen. Zodat ook deze kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Want dat is het grootste wonder. Dat sommige van de leerlingen hier zo vanuit de bush op deze school gedumpt worden. De bush, waar ze voornamelijk op de koeien gelet hebben. In het

begin weten ze nog niet eens wat een breuk is. En dat ze dan binnen een paar jaar de meest ingewikkelde integralen, matrices, en trigonometrische formules begrijpen. Het is onvoorstelbaar. Ik heb daar een grenzeloze bewondering voor. En natuurlijk gaat het niet alleen om die integralen en matrices. Het gaat erom dat ze leren denken, leren redeneren, leren samenwerken.

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” Mandela zei het al, en het valt niet te ontkennen. De wereld kan alleen verder als we onze waarden doorgeven aan de volgende generatie. En het WWF helpt daar op deze manier prachtig aan mee. Hun hulp reikt gelukkig voorbij de continenten. En de Zambiaanse docenten van Kalwala zijn dankbaar voor die steun. Niet alleen omdat ze nu hun leerlingen beter kunnen helpen. Zoals elke echte docent hopen zij namelijk dat hun kinderen zo goed worden als zij hadden willen zijn. Maar ook omdat zij op deze manier voelen, dat we met elkaar verbonden zijn. Wat is er mooier dan van betekenis te zijn voor een ander.

Vaak sta ik stil onder de Afrikaanse zon. En in deze chaos, met stof en zon en wanorde voel ik mij thuis. Want het is waar, er zijn geen computers, tablets en smartboards. En vaak ook geen stoelen, banken, schriften. Maar toch lacht een Afrikaans kind. Ondanks alles. Ze hebben nog niet gehoord dat de wereld rond is. Maar ze zien het wel. Ze zijn met elkaar verbonden. Elke Zambiaanse cirkel is rond. Ze weten dat je op deze wereld niet van elkaar kunt weglopen. Als de wereld echt rond is, loop je de ander altijd tegemoet. In Kalwala zullen we niet vergeten dat het WWF ons tegemoet gelopen is.



Arie van Kooten – voorzitter Joy of a Toy